

Doet Jezus er vandaag de dag toe?

Waarom Jezus?

Velen denken dat Jezus Christus van ons vraagt om 'religieus' te worden. Ze menen dat Hij gekomen is om alle vreugde uit de het leven weg te nemen en ons onmogelijke leefregels op te leggen. Ze gaan nog zover om hem een grote leider uit het verleden te noemen, maar zeggen dat hij er vandaag de dag niet meer toe doet.

Josh McDowell was een student die er zo vanuit ging dat Jezus de zoveelste religieuze leider was die onmogelijke levensregels had opgesteld. Hij meende dat Jezus er volstrekt niet toe deed wat zijn leven aanging. Op een zekere dag zat hij bij een lunch op een studentenvereniging naast een levendige studente met een stralende lach. Onder de indruk vroeg hij waarom ze zo gelukkig was. Haar onmiddellijke antwoord was "Jezus Christus!"

"Jezus Christus?" zei McDowell kortaf, *"alsjeblieft, kom nu niet met die onzin aan. Ik heb het compleet gehad met godsdienst, ik heb het gehad met de kerk, ik heb het gehad met die Bijbel. Kom me niet aan met die onzin over godsdienst"*.

Maar onversaagd gaf de jonge studente te kennen: *"Hé, ik zei niet 'godsdienst', ik zei Jezus Christus."*

McDowel was stomverbaasd. Hij had in Jezus nooit iets meer gezien als een godsdienstig figuur en hij was altijd wars geweest van godsdienstige schijnheiligheid. Maar hier was een vreugdevolle christelijke vrouw die over Jezus sprak alsof Hij betekenis aan haar leven gegeven had.

Christus heeft beweerd antwoorden te hebben over alle diepgaande vragen over ons bestaan. Op een goed moment vragen we ons allemaal af waar het leven nu om gaat. Heb jij nooit naar de sterren gekeken in zo'n pikdonkere nacht en je afgevraagd wie ze gemaakt heeft? Of een zonsondergang gezien en je de 'grote vragen' afgevraagd:

- Wie ben ik?
- Waarom ben ik hier?
- Waar ga ik heen na mijn dood?

Alhoewel andere denkers en religieuze leiders hun antwoorden daarop hebben geformuleerd heeft alleen Jezus Christus die antwoorden 'onderbouwd', door op te staan uit de doden. Sceptici als McDowell, die eerst Jezus' opstanding als onzin van de hand wezen, zijn er achter gekomen dat er overtuigend bewijsmateriaal is dat het ook echt gebeurd is.

Jezus biedt een leven met een echt doel. Hij zegt dat het in het leven om meer gaat dan geld verdienen, plezier maken, succes hebben en dan tot slot in een graf eindigen. Maar velen proberen dat doel toch te vinden in beroemdheid en succes, ook de grote sterren...

Madonna zocht het antwoord op de vraag 'waarom ben ik hier' door een diva te worden. Ze gaf toe: "Ik heb lang gedacht dat ik er gelukkig van zou worden wanneer ik maar beroemd zou worden, een fortuin zou maken. Maar er komt een morgen dat je wakker wordt en je realiseert dat je het niet bent. Er was iets niet... Ik wilde doordringen in het ware en blijvende geluk en hoe ik dat kon vinden."^[1]

Andere zijn gestopt met zoeken. Kurt Cobain, de zanger van de band Nirvana kon de wanhoop niet meer onder ogen zien en pleegde zelfmoord toen hij 27 was. Zo vond ook de striptekenaar Ralph Barton het leven zinloos en hij liet het volgende briefje achter toen hij zelfmoord pleegde: "Ik heb maar enkele moeilijkheden gekend, vele vrienden en veel succes. Ik ben van vrouw naar vrouw en van huis naar huis gegaan, heb landen in de wereld bezocht, maar ik heb het gewoon gehad om alsmaar nieuwe dingen te verzinnen om de dag een beetje door te komen."^[2]

Pascal, de grote Franse filosoof, geloofde dat die innerlijke leegte die we allemaal ervaren alleen gevuld kan worden door God. Hij zegt: "Er is een God-vacuum in de harten van mensen die alleen Jezus Christus kan vullen."^[3] Als dat waar is, kunnen we verwachten, dat Jezus niet alleen het antwoord is op onze vragen naar onze identiteit en over de zin van het leven, maar ook hoop geeft op het leven na de dood.

Kan er zin zijn aan het leven, zonder God? Niet volgens atheïst Bertrand Russell, die schreef: "Behalve wanneer je aanneemt dat er een god bestaat, is de vraag naar de zin van het leven zinloos."^[4] Russell legde zich er bij neer slechts 'weg te rotten' in het graf. In zijn boek, "Waarom ik geen christen ben", wijst hij alles van de hand wat Jezus heeft gezegd over de zin van het leven, ook zijn belofte van eeuwig leven.

Maar als Jezus de dood werkelijk overwonnen heeft, zoals ooggetuigen zeggen (Zie: [Is Jezus uit de doden opgestaan](#)), dan is Hij de enige die ons kan vertellen waar het leven nu eigenlijk om gaat en antwoord kan geven op de vraag "Waar ga ik heen?" Om te begrijpen hoe Jezus' woorden, leven en dood onze identiteit inhoud kan geven en zin aan ons leven en hoop voor de toekomst, moeten we begrijpen wat Hij heeft gezegd over God, over ons en over zichzelf.

Wat heeft Jezus over God gezegd?

Je Kunt Een Relatie Met God Hebben

Velen denken eerder over God als een kracht dan als een persoon, die we kunnen kennen en genieten. De God waar Jezus van sprak is geen onpersoonlijke Kracht als in *Star Wars*, wiens goedheid gemeten wordt in Volt. Noch is hij een of andere onsympatieke Boeman in de Lucht, die er plezier in schept onze levens ellendig te maken.

Integendeel, God is relationeel – maar meer nog dan wij. Hij denkt en hoort. Hij communiceert in taal die wij kunnen begrijpen. Jezus heeft ons verteld en laten zien hoe God is en volgens Jezus kent God ieder van ons intiem en persoonlijk en denkt Hij bij voortduur aan ons.

God Is Liefde

En Jezus heeft ons ook gezegd dat God liefde is. Hij liet Gods liefde zien, waar Hij maar kwam – Hij genas de zieken en keek om naar de armen en hen die pijn hadden. Gods liefde is radicaal anders dan die van ons – het is niet gebaseerd op aantrekkingskracht of bewezen diensten. Het is volkomen zelf-opofferend en on-egoïstisch. Jezus vergeleek Gods liefde met die van een volmaakte vader. Een goede vader wil het beste voor zijn kinderen, hij offert zich voor hen op en zorgt voor ze. Maar hij kan ze ook straffen, om hun best wil.

Jezus illustreert Gods liefderijke hart met een verhaal over een opstandige zoon die zijn vaders adviezen in de wind sloeg over wat er belangrijk is in het leven. Arrogant en eigenwijs wilde de zoon stoppen met werken en het er verder van nemen. In plaats van te wachten op de erfenis, stond hij erop die nu al te krijgen...

In het verhaal dat Jezus vertelt geeft de vader zijn zoon wat hij wil. Maar het gaat van kwaad naar erger. Nadat hij zijn geld er door heen gebracht had, moet hij uiteindelijk gaan werken op een varkensboerderij. En in zijn honger zag zelfs het varkensvoer er goed uit. Wanhopig en niet zeker of zijn vader hem nog zou accepteren ging hij daarna weer op huis aan.

Jezus vertelt dat zijn vader hem niet alleen weer opnam in zijn huis, maar hij komt zelfs naar buiten rennen om hem te omarmen. En hij laat zijn liefde de boventoon voeren als hij zelfs een groot feest geeft om te vieren dat zijn zoon is teruggekeerd.

Het is interessant om te zien, dat de vader, ondanks zijn grote liefde voor zijn zoon, hem toch niet naloopt. Hij laat de zoon de pijn en de gevolgen voelen van zijn rebellerende keuzes. Op eenzelfde manier leert de Schrift, dat Gods liefde nooit de bovenhand krijgt over wat het beste voor ons is. Hij laat ons de gevolgen ondervinden van onze slechte keuzes. Jezus leerde ons ook, dat God nooit in kan gaan tegen Zijn wezen. Dat is immers wat we diep van binnen zijn. Het is de essentie waarvanuit als onze gedachten en handelingen voortkomen. Hoe is God

dan, diep van binnen?

God Is Heilig

Door de hele Bijbel heen wordt God (zo'n 600 keer) "heilig" genoemd. Heilig betekent dat Gods wezen moreel zuiver en op elke manier volmaakt is. Onbevlekt. Hij heeft nooit een gedachte die onzuiver is en strijdig met zijn morele uitmuntendheid.

Gods heiligheid betekent daarenboven dat Hij niet in de nabijheid van kwaad kan zijn. Omdat kwaad het tegenovergestelde is van zijn wezen, haat Hij die. Het kwaad zou Hem wel willen vervuilen.

Maar als God heilig is en gruwet van het kwaad, waarom maakte hij ons wezen dan niet zoals het Zijne? Waarom zijn er kindermishandelaars, moordenaars, verkrachters en andere ontaarde personen? En waarom worstelen wij zo met onze eigen morele keuzes? Dat brengt ons bij een volgend deel van onze zoektocht naar de zin van het leven. Wat heeft Jezus over òns gezegd?

Wat heeft Jezus over ons gezegd?

Geschapen Om Met God Een Relatie Te Hebben

Als u het Nieuwe Testament zou doorlezen zou u er achter komen dat Jezus bij voortduring spreekt over de enorme waarde die wij voor God hebben – Hij heeft ons geschapen om Zijn kinderen te zijn.

De Ierse rockster Bono van de band U2 zei in een interview: "Het is een ongelofelijke gedachte dat de Schepper van het heelal op zoek zou zijn naar gezelschap, een echte relatie met mensen..."^[5] In andere woorden, vóór de schepping van het heelal, had God het plan om ons op te nemen in Zijn familie. En dat niet alleen – Hij heeft ook een enorme erfenis voor ons klaar gelegd, zomaar voor het grijpen. Zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon, wil God ons overladen met een erfenis van ongelofelijke zegening en koninklijke voorrechten. Wij zijn bijzonder, in Zijn ogen.

Vrijheid Om Te Kiezen

In de film "Stepford Wives" hebben zwakke, leugenachtige, hebberige en moordzuchtige mannen onderdanige en gehoorzame robots gemaakt om hun vrijgevochten vrouwen te vervangen, die ze als bedreiging beschouwen.

De mannen houden zogenaamd van hun vrouwen, maar ze vervangen ze door speelgoed om hun onderwerpen af te dwingen.

God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver.... Maar zo'n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben. God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. In echte relaties willen we dat iemand van ons houdt om wie we zijn, niet door dwang. We hebben liever een zielemaatje dan een bruid van een postorderbedrijf. Søren Kierkegaard geeft het dilemma precies aan in dit verhaal:

Stel je eens een koning voor die verliefd is op een meisje van eenvoudige komaf. Deze koning was als geen ander. Elke staatsman beefde voor zijn aanblik .. en toch smolt het hart van deze machtige koning voor dit eenvoudige meisje. Hoe kan hij haar zijn liefde verklaren? In zekere zin was hij gebonden door zijn eigen koningschap. Als hij haar naar het paleis zou halen en haar hoofd met juwelen bekronen – ze zou hem zeker niet durven weerstaan, dat durfde niemand. Maar zou ze van hem houden? Dat zou ze wel zeggen, natuurlijk, maar zou het werkelijk zo zijn?^[6]

Het probleem is duidelijk. Om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap: vrije wil.

Opstand Tegen Gods Morele Wet

C.S. Lewis zegt dat hoewel een begeerte om God te kennen ons is aangeboren, we er toch tegen in opstand komen vanaf het moment dat we geboren zijn.[\[7\]](#)

Lewis onderzocht ook zijn eigen drijfveren en kwam er zo achter dat hij instinctief kwaad van goed kon onderscheiden. En hij vroeg zich af waar dat onderscheidingsvermogen vandaan kwam. We voelen het allemaal aan, wanneer we lezen over Hitler die zes miljoen Joden vermoordde, of een held die zijn leven offert voor iemand anders. We weten van nature dat het verkeerd is om te liegen en bedriegen. Deze erkenning dat we 'voorgeprogrammeerd' zijn met een interne morele wet bracht de voormalige atheïst Lewis tot de conclusie dat er een morele "Wetgever" moet zijn.

En volgens Jezus en de Bijbel heeft God ons morele wetten gegeven. Wij hebben niet alleen God onze rug toegekeerd, we hebben ook gebroken met de wetten die God heeft neergezet. De meeste mensen kennen wel een paar van de Tien Geboden:

"Gij zult niet stelen, moorden, liegen, overspel plegen", etc. Jezus vatte ze samen met de woorden, dat we God moeten lief hebben met heel ons hart en onze naaste net als onszelf. Zonde is daarom niet alleen het kwaad dat we doen door de wet te overtreden, maar ook nalaten om goed te doen.

God heeft het heelal geschapen met wetten waaraan alles erin voldoet. Ze zijn onschendbaar en onveranderlijk. Toen Einstein de vergelijking $E=mc^2$ afleidde, ontsleutelde hij het geheim van nucleaire energie. Voeg de juiste ingrediënten samen onder bepaalde omstandigheden en een enorme kracht komt vrij. De Bijbel vertelt ons dat Gods morele wetten niet minder geldig zijn, omdat ze eveneens uit Zijn eigen karakter voortkomen.

Vanaf de allereerste man en vrouw hebben wij Gods wetten overtreden, terwijl ze er waren voor ons bestwil. En we doen niet, wat goed is. We hebben deze status geërfd van de eerste mens, Adam. De Bijbel noemt deze ongehoorzaamheid zonde, wat zoveel betekent als 'je doel missen', zoals een boogschutter zijn beoogde doel missen kan. Zonden hebben dus Gods bedoelde relatie met ons verstoord. We hebben doel gemist, als het er om gaat met welk doel wij geschapen zijn.

Zonde beëindigt relaties: de mensheid gescheiden van zijn omgeving (vervreemding), individuen van zichzelf (schuld en schaamte), mensen van andere mensen (oorlog, moord), en mensen van God (geestelijke dood). Als de schakels van een ketting: toen de eerste tussen God en mensen was verbroken, kwamen alle opvolgende schakels ook los.

En we gingen kapot. Rapper Kanye West 'rapt' ergens in een liedje: "En ik geloof niet dat er niets is, dat ik kan doen om mijn kromme paden recht te maken. Ik wil wel met God praten, maar ik ben een beetje bang, want we hebben al zo lang niet gesproken". De tekst van Wet spreekt van de scheiding die zonde brengt in ons leven. En volgens de Bijbel is deze scheiding meer dan wat tekst in een rap-liedje. Het heeft dodelijke gevolgen.

Onze Zonden Hebben Ons Gescheiden Van Gods Liefde

Onze opstand (zonde) heft een scheidsmuur gemaakt tussen God en ons (zie Jesaja 59:2). In de Bijbel betekent die scheiding een geestelijke dood. En geestelijke dood is compleet afgescheiden te zijn van het licht en het leven van God.

"Maar wacht eens even", zegt u misschien, "heeft God dat niet allemaal geweten vóór Hij ons schiep?"

Waarom heeft Hij niet voorzien dat Zijn plan geen kans van slagen had?" Natuurlijk zou een alwetende God voorzien, dat we zouden rebelleren en zondigen. Het is juist ons falen dat zijn plan zo'n verbazend onvoorstelbaar maakt. Dit brengt ons bij de reden waarom Hij naar de aarde kwam in menselijke vorm. En nog ongelofelijker – de opmerkelijke reden voor Zijn dood.

Wat heeft Jezus over Zichzelf gezegd?

Gods Volmaakte Oplossing

In de drie jaar van Zijn openbare leven op aarde heeft Jezus laten zien hoe we moeten leven en deed vele wonderen, wekte zelfs doden op. Maar Hij liet optekenen dat Zijn voornaamste missie was om ons te redden van onze zonden.

Jezus zei dat Hij de beloofde Messias was die onze onrechtvaardigheid op Zich zou nemen. De profeet Jesaja had 700 jaar daarvoor over de Messias geschreven en daarbij gaf hij verscheidene aanwijzingen over Zijn identiteit. Maar het moeilijkst te begrijpen was dat Hij zowel *mens als God zou zijn!*

“Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.” (Jes 9:6)

De schrijver Ray Stedman schrijft over de door God beloofde Messias: “Vanaf het begin van het Oude Testament is er sprake van een hoop en verwachting, als naderende voetstappen: Er komt iemand aan!.. Die hoop neemt als maar toe door alle profeten heen. Allemaal geven ze weer een spannende hint.. er komt iemand aan!”[\[8\]](#)

De oude profeten hadden voorspeld, dat de Messias Gods volmaakte schuldoffer zou worden, waarmee Gods recht genoeg zou worden gedaan. Deze volmaakte man zou voor ons kunnen sterven. (Jes 53:6). Volgens het Nieuwe Testament is de reden, dat Hij een moreel volmaakt leven leidde en daardoor niet viel onder het oordeel over de zonde.

Het is niet eenvoudig te begrijpen hoe Jezus' dood kan betalen voor onze zonden. Misschien kan een voorbeeld uit de rechtspraak verduidelijk hoe Jezus het dilemma tussen Gods liefde en rechtvaardigheid oplost.

Stel je voor dat je een rechtszaal binnen stapt en je hebt een moord gepleegd. Terwijl je naar voren loopt, zie je dat de rechter je vader is. Je weet dat hij van je houdt en onmiddellijk bengin je te pleiten, “Vader, spreek me vrij!”

Hij antwoordt: “Ik hou van je mijn zoon, maar ik ben de rechter. Ik kan je niet eenvoudig laten gaan.” Hij wordt verscheurd, maar uiteindelijk daalt de hamer neer en spreekt het ‘schuldig’ uit. Het recht kan niet worden gebogen, zeker niet door een rechter. Maar omdat hij van je houdt, komt hij van zijn zetel, trekt zijn toga uit en biedt aan in plaats van jou te sterven.

Dit beeld wordt geschetst in het Nieuwe Testament. God daalde af in de menselijke geschiedenis, in de persoon van Jezus Christus en nam onze plaats in aan het kruis. Jezus is geen onbekende van drie hoog twee achter, Hij is God zelf. Simpel gezegd: God had twee keuzes, onze zonden in ons te oordelen of de straf zelf dragen. In Christus koos Hij voor het laatste.

Alhoewel de zanger Bono van de band U2 zich niet voor een theoloog uitgeeft, geeft hij toch nauwkeurig de reden aan voor Jezus' dood:

“Het gaat er bij de dood van Christus om, dat Hij de zonden van de wereld nam, zodat wat wij hebben uitgehaald niet op onze hoofden terugkomt en dat onze zondige natuur niet een voor de hand liggende dood als resultaat heeft. Daar gaat het om. Dat moet ons nederig houden. Het zijn niet onze goede daden

die ons door de hemelpoort brengen.”[9]

En Jezus maakt het duidelijk, dat Hij de enige is die ons bij God kan brengen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Joh 14:6). Maar vele zullen zeggen, dat die claim te bekrompen is en dat er vele wegen naar God zijn. Degenen die geloven dat alle religies hetzelfde zijn, ontkennen ook dat ze een zondeprobleem hebben. Ze nemen de woorden van Christus niet serieus. Ze zeggen: Gods liefde zal een ieder van ons accepteren, wat we ook uit gehaald hebben.

Misschien moet een Hitler wel geoordeeld worden, zo redeneren ze, maar zij niet en anderen die “netjes geleefd” hebben. Alsof God iedereen een 8 geeft als je het niet echt heel erg bont gemaakt hebt. Maar daar zit een probleem in.

Zoals we gezien hebben is onze zonde volledig tegenovergesteld aan Gods heiligheid. We hebben juist Hem geschoffeerd, die ons heeft gemaakt en zó lief heeft gehad, dat Hij Zijn Zoon wilde offeren voor ons. Onze rebellie is alsof we in Zijn gezicht spugen. Goede werken noch religie, meditatie of Karma kunnen ooit de schuld betalen die onze zonden hebben opgebouwd.

Volgens de theoloog R.C. Sproul is Jezus alleen degene, die die schuld kan betalen. Hij schrijft:

“Mozes kon bemiddelen over de wet; Mohammed kon zijn zwaard trekken; Boeddha persoonlijk advies geven; Confucius wijze uitspraken doen, maar geen van allen waren ze instaat om de zonden van de wereld te verzoenen.. Christus is onze volledige toewijding en dienst meer dan waard.”[10]

Een Niet Verdiend Cadeau

De Bijbelse term die deze gratis vergeving door het offer van Christus' dood beschrijft, is *genade*. Waar amnestie behoedt voor wat we verdienen, geeft de genade van God wat we niet verdienen. Laten we nog eens op een rijtje zetten, hoe Christus voor ons gedaan heeft, wat wij niet voor ons zelf konden doen:

- God houdt van ons en heeft ons gemaakt voor relatie met Hemzelf[11]
- Ons is de vrijheid gegeven om die relatie te aanvaarden of te verwerpen[12]
- Onze zonde en rebellie tegen God en zijn wetten hebben een scheidingsmuur tussen Hem en ons gemaakt.[13]
- Alhoewel we een eeuwig oordeel verdienen, heeft God onze 'rekening' voldaan door Jezus' dood in onze plaats, waardoor eeuwig leven met Hem mogelijk is.[14]

Bono geeft ons zijn visie op genade:

“Genade gaat tegen alle rede en logica in. Liefde komt tussen beide als het ware, bij de gevolgen van onze daden. In mijn geval is dat heel goed nieuws, want ik heb een hoop domme dingen uitgehaald. Ik zou er slecht aan toe zijn, wanneer Karma mijn uiteindelijke rechter zou zijn.. Het is geen excuus voor onze fouten, maar ik kijk uit naar die Genade. Ik houd het erop, dat Jezus mijn zonden aan het kruis op Zich nam, want ik weet wie ik ben, en ik hoop dat het niet aankomt op mijn eigen religiositeit.”[15]

Nu komt het plaatje compleet mbt Gods plan door de eeuwen. Maar er ontbreekt nog één ingrediënt. Volgens Jezus en de auteurs van het Nieuwe testament moet een ieder van ons individueel reageren op die vrij gave, die Jezus ons biedt. Hij dwingt ons er niet toe.

Jij Kiest Hoe Het Afloopt

We nemen voortdurend beslissingen – wat aan te trekken, wat te eten, over onze carrière, huwelijkspartner, etc. Zo ook moet het gaan over onze relatie met God. De schrijver Ravi Zacharias schrijft:

“Jezus’ boodschap onthult, dat iedereen God leert kennen, niet door onze geboorte, maar door een bewuste keuze om Hem aan het roer te laten in zijn of haar leven.”[\[16\]](#)

Onze keuzes worden vaak beïnvloed door anderen. En soms krijgen we gewoon slecht advies. Op 11 september 2001 kregen 600 mensen de verkeerde instructie en draaiden op voor de gevolgen. Het verhaal gaat zo: iemand op de 92e verdieping van de Zuidelijke toren van het World Trade Center had gehoord dat een vliegtuig zich had geboord in de Noordelijke toren. Verontrust belde hij de politie om instructies wat te doen. “Moeten we maken dat we wegkomen? We hebben een explosie gezien...” zei hij met de spanning in zijn stem. De stem aan de andere kant adviseerde hem het gebouw niet te verlaten. “Ik zou maar wachten, tot nader order”.

“OK”, zei de beller, “niet ontruimen, dus”. En hij hing op.

Kort na 9 uur in de morgen vloog een tweede vliegtuig in de 80e verdieping van de Zuidelijke toren. Bijna alle 600 mensen op de verdiepingen daarboven kwamen om. Het was een van de tragedieën van die dag, dat het gebouw niet was ontruimd.[\[17\]](#)

Die 600 kwamen om, omdat ze afhankelijk waren van de verkeerde informatie, ook al werd die informatie gegeven door iemand, die wilde helpen. De tragedie was niet gebeurd als de 600 slachtoffers de juiste informatie was gegeven.

Onze bewuste keus aangaande Jezus is veel belangrijker dan het dilemma waarvoor de slecht geïnformeerde 9/11-slachtoffers stonden. Het gaat om de eeuwigheid. We kunnen kiezen uit drie reacties. We kunnen Jezus negeren. We kunnen Hem afwijzen. Of, we kunnen Hem aanvaarden.

Veel mensen gaan door het leven terwijl ze God negeren omdat ze zeggen dat het te druk hebben met hun eigen doelen. Chuck Colson was zo iemand. Op 39-jarige leeftijd was zijn kantoor vlak naast dat van de president van de Verenigde Staten van Amerika. Als ‘sterke man’ van de Nixon regering, hakte deze man de moeilijkere knopen door. Maar in 1972 maakte het Watergate-schandaal een einde aan zijn reputatie en zijn wereld viel uit elkaar. Schreef daarover achteraf:

“Ik was alleen met mezelf bezig geweest. Ik had dit en dat gedaan, ik had dingen bereikt en was een succes. Ik gaf God geen enkele eer en bedankte Hem niet eens voor alle gaven die Hij mij gaf. Ik had me nooit een voorstelling gemaakt van iets of iemand, oneindig veel hoger dan ikzelf. En als ik al eens had gedacht aan de oneindige macht van God, dan betrok ik dat nooit op mijn eigen leven.”[\[18\]](#)

Velen kunnen zich identificeren met Colson. Het is eenvoudig om op te gaan in de maalstroom van het leven en geen of weinig tijd te hebben voor God. Maar het negeren van Gods genadegift van vergeving heeft dezelfde ernstige gevolgen als openlijke afwijzing. Onze zondesschuld blijft onbetaald.

In het strafrecht komt het zelfden voor dat mensen een volledig pardon afwijzen. In 1915 had de eindredacteur van de stadsredactie van de New York Tribune, George Burdick geweigerd zijn bronnen te noemen en daarmee de wet overtreden. President Woodrow Wilson gaf hem amnestie voor alle vergrijpen die hij had “gedaan of mogelijk heeft gedaan”. Wat Burdick’s zaak historisch maakt, is het feit dat hij de amnestie afwees. Dat bracht de zaak voor het Hoger Gerechtshof, die Burdick in het gelijk stelde en uitsprak dat een presidentieel pardon niemand opgelegd kan worden.

Als het gaat om het afwijzen van de vergeving door Christus, geven mensen allerlei redenen op. Sommigen menen dat er niet voldoende bewijsmateriaal is. Maar andere, zoals Bertrand Russel en hele rits andere sceptici zijn onvoldoende geïnteresseerd om de zaak werkelijk te onderzoeken. Anderen kijken niet verder dan bepaalde hypocriete christenen die ze kennen en wijzen op hun liefdeloze en inconsistente gedrag als excuus. En weer anderen wijzen Christus af omdat ze God de schuld geven van een droevige of tragische ervaring die ze hebben opgedaan.

Maar Zacharias, die in debat is gegaan met intellectuelen op honderden universiteiten, gelooft dat echte redenen waarom de meesten God afwijzen van morele aard is. Hij schrijft:

“Een mens wijst God niet af vanwege intellectuele eisen of gebrek aan bewijs. Maar hij doet het uit moreel verzet tegen het idee dat hij een God nodig zou hebben.”[\[19\]](#)

Het verlangen naar morele vrijheid hield C.S. Lewis van God af gedurende zijn langste tijd als student. Nadat zijn tocht naar de waarheid hem bij God bracht, legde Lewis uit dat acceptatie van Christus meer inhoudt dan alleen een intellectuele instemming met de feiten. Hij schrijft:

“De gevallen mens is niet simpelweg een onvolmaakt schepsel dat verbetering behoeft. Hij is een rebel, die zijn wapens in moet leveren. Wapens inleveren, overgeven, excuus aanbieden, je realiseren dat je op het verkeerde spoor loopt en je opmaken om geheel op nieuw te beginnen. Dat is wat christenen ‘berouw’ noemen.”[\[20\]](#)

Berouw houdt een radicale ommekeer van denken in. Dat gebeurde met de voormalige sterke man van Nixon. Toen Watergate aan het licht kwam, begon Colson anders over het leven te denken. Hij voelde zijn eigen gebrek aan doel in het leven en begon “Mere Christianity” (“Onversneden christendom”) van Lewis te lezen, dat een vriend hem gegeven had. Als getraind jurist nam Colson een kladblok en begon Lewis argumenten op te schrijven. Colson haalt op:

“Ik wist dat mijn tijd gekomen was.. Zou ik Jezus Christus als Heer van mijn leven aanvaarden? Het was als een poort waar ik voor stond. Ik kon er onmogelijk omheen. Ik zou er in gaan of buiten blijven. Met ‘misschien’ of ‘ik heb meer tijd nodig’ hield ik mezelf alleen voor de gek.”

Na een inwendige strijd kwam deze voormalige assistent van de president van de Verenigde Staten tot het inzicht, dat Jezus Christus zijn volledige toewijding verdiende. Hij schrijft:

“En toen, vroeg op een vrijdag morgen, toen ik alleen zat en staarde naar de zee, waar ik van hou, sprak ik woorden waarvan ik nooit had geweten dat ik ze zou begrijpen of uitspreken; “Heere Jezus, Ik geloof U. I aanvaard U. Kom alstublieft in mijn leven. Ik geef me aan U over.”[\[21\]](#)

Colson ontdekte dat zijn vragen als “Wie ben ik?”, “Waarom ben ik hier?” en “Waar ga ik naar toe?” allemaal worden beantwoord in een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Als we een persoonlijke relatie met Jezus aangaan, vervult Hij onze innerlijke leegte, geeft ons vrede en bevredigt ons verlangen naar een zinvol bestaan en hoop. En we hoeven niet langer te grijpen naar allerlei tijdelijke zaken. Als Hij bij ons binnentreedt vervult hij ook onze diepste verlangens naar ware, blijvende liefde en veiligheid.

En het verbluffende van alles is, dat God zelf gekomen is in de vorm van een mens om onze volledige schuld te betalen. Daarom zijn we niet langer onder de straf van de zonde. Paul stelt dit de gelovigen in Colosse nadrukkelijk voor ogen, wanneer hij schrijft:

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind blijkens de boze werken, nu ook verzoend. in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen” (Col 1:21-22)

God deed dus op die manier wat wij onmogelijk voor ons zelf konden doen. We zijn vrijgesproken van de zonde door Jezus' offerdood. Als een massamoordenaar die terecht staat en volledig vrijgesproken wordt. Hij verdient die vrijspraak niet en wij evenmin. Gods gift van eeuwig leven is helemaal gratis en het is nog verkrijgbaar. Maar

hoe het ons ook aangeboden wordt, wij moeten het wel aannemen. De keuze is aan u.

Bent u op het punt in uw leven waarop u Gods offer zou willen aannemen? Misschien was uw leven net zo leeg als dat van Madonna, Bono, Lewis and Colson. Niets dat u geprobeerd hebt vulde de leegte die u voelde. God kan die leegte vullen en u in een oogwenk veranderen. Hij heeft u geschapen om een leven te hebben dat zinvol is en gevuld met doel. Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben." (Joh. 10:10b)

Of misschien gaan de dingen goed voor u, maar bent u rusteloos en heeft u geen vrede. U realiseert zich dat u Gods wetten hebt overtreden en afgescheiden bent van Zijn liefde en vergeving. U vreest Gods oordeel. Jezus heeft gezegd: "Mijn vrede laat ik u", vrede in ziel en hart. (Jo 14:27) "Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld [die] geeft, geef ik [die] u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bevreesd worden."

Of u nu gewoon moe bent van een leven dat leegte najaagt of geplaagd bent door gebrek aan vrede met uw Schepper – het antwoord is Jezus Christus. Als u uw verrouwen op Jezus Christus stelt, vergeeft God al uw zonden. Die van het verleden en de toekomst en Hij maakt u tot Zijn kind. En Hij geeft u een zinvol leven hier op aarde en belofte van een eeuwig leven met Hem. Gods woord zegt: "Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven;" (Joh 1:12)

Vergeving van zonden, een doel in het leven en eeuwig leven – u hoeft er alleen maar om te vragen. U kunt Jezus nu vragen in uw leven te komen, door het geloof, door middel van gebed. Bidden is spreken met God. God kent uw hart en geeft minder om uw woorden dan om uw houding van uw hart. Dit zou een gebed kunnen zijn:

"Heere God, ik wil U persoonlijk leren kennen en eeuwig met U leven. Dank U, Heere Jezus dat U aan het kruis gestorven bent voor mijn zonden. Ik doe de deur van mijn leven open en ontvang U als mijn Redder en Heer. Neem het roer over mijn leven in handen en verander mij, maak van mij de persoon zoals U mij bedoeld heeft."

Drukt dit gebed het verlangen van uw hart uit? Bid het dan in uw eigen woorden en taal. Als u de Heere Jezus heeft gevraagd in uw leven te komen, moedigen we u aan om te gaan lezen in Zijn Woord (de Bijbel) en u bij anderen te voegen die ook voor Hem willen leven.

Het is belangrijk om erachter te komen hoe het heerlijke leven te leven dat God voor U bedoeld heeft. Zoek contact met een kerk of groep waar de Bijbel gezegd heeft en christenen willen leven om Hem.

Eindnoten

1. O: *The Oprah Magazine*, "Oprah talks to Madonna," (January, 2004), 120.
2. Aangehaald in Josh McDowell, *The Resurrection Factor* (San Bernardino, CA: Here's Life Publ., 1981), 1.
3. Aangezien in William R. Bright, *Jesus and the Intellectual* (San Bernardino, CA: Here's Life Publ., 1968), 33.
4. Aangehaald in Rick Warren, *The Purpose Driven Life* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), 17.
5. Aangehaald in Michka Assayas, *Bono in Conversation* (New York: Riverhead Books, 2005), 203.
6. Soren Kierkegaard, *Philosophical Fragments*, trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), 26-28.
7. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (San Francisco: Harper, 2001), 160.
8. Ray C. Stedman, *God's Loving Word* (Grand Rapids, MI: Discovery House, 1993), 50.
9. Aangehaald in Assayas, 204.
10. R. C. Sproul, *Reason to Believe* (Grand Rapids, MI: Lamplighter, 1982), 44.
11. Johannes 3:16
12. Johannes 1:12
13. Jesaja 59:2
14. Romeinen 5:8

15. Assayas, *Ibid.*
16. Ravi Zacharias, *Jesus among Other Gods* (Nashville: Word, 2000), 158.
17. Martha T. Moore and Dennis Cauchon, "Delay Meant Death on 9/11," *USA Today*, Sept. 3, 2002, 1A.
18. Charles W. Colson, *Born Again* (Old Tappan, NJ: Chosen, 1976), 114.
19. Ravi Zacharias, *A Shattered Visage: The Real Face of Atheism* (Grand Rapids, MI: Baker, 2004), 155.
20. Lewis, 56.
21. Colson, 129